

Een stukje Historie



1932 Oprichting

Hoe mooi kan het gaan in onze gemeente Midden-Delfland. Het was naar verluidt namelijk een Schipluidenaar, Piet van Leeuwen van de Gaagweg, die het initiatief nam om naar Jb (Jacob) Chardon op de boerderij "Suyt Maeslant" in Maasland te gaan om daar over de oprichting van een landelijke rijvereniging in Maasland te praten.

Dit initiatief werd gevolgd door de oprichting van een comité 'Ter Propagering van de Ruitersport' met als voorzitter de edelachtbare heer Du Boeuff, burgemeester van Maasland. Tevens in dit comité de eerdergenoemde Jacob Chardon, Jb van den Berg (Kluishoeve), M. van Berkel Mzn, allen veehouder, de kaashandelaar D.J. Lock en de huisarts Dr. Tjebbes. Voorwaar een illustre gezelschap.

In februari 1932 volgt er een propaganda-avond in café De Pynas te Maasland, geleid door Du Boeuff, met als spreker de heer W. Slob, secretaris van de toenmalige Nederlandse Federatie van Rijverenigingen. Het enthousiasme leidt uiteindelijk tot de oprichtingsvergadering van 4 maart 1932, wederom in De Pynas. Na een levendige discussie wordt besloten tot oprichting van 'Landelijke Rijvereniging De Maasruiters' en aansluiting bij de Federatie van Landelijke Rijverenigingen. Voorwaarde was wel dat de deelnemende paarden op het bedrijf werkzaam moesten zijn.

1. Duplicaat-rijkaarten worden afgegeven a f 0,50 per stuk.

2. Omschrijf het signalement van Uw paard volgens de afkortingen.

3. Landelijke ruiters, die meer dan twee paarden willen starten, moeten tegen f 1,- een tweede rijkaart aanvragen.

4. De rijkaart moet men bij alle wedstrijden bij zich hebben en op verlangens toonen. Geldt tevens als bewijs van lidmaatschap der Kon. Ned. Federatie.

5. Indien een nieuw paard wordt aangekocht en in plaats van één der reeds ingeschreven paarden dienst doet, moet men dit aan het Federatie Bureau melden, dat dan voor overgeschrijving zorg draagt.

6. Indien houder dezes een paard van een ander rijdt, moet hij ook de rijkaart van den eigenaar van het paard kunnen toonen. (Besluit van 9 Dec. '30).

RIJ- EN LEDENKAART

1947



**KON. NEDERL. FEDERATIE
VAN LAND. RIJVEREENINGEN**

Houder(es): *M. Dijk*

NAAM

is lid van de L. R.
Instructeur

Maasliuws
NAAM DER L. R.

te *Maasliuw*
STANDPLAATS DER L. R.

Handteekening van den houder

M. Dijk

Ondergeteekende *D. J. Lock*

In. der L. R. voornoemd, verklaart dat het (de) paard(en)

1. *Klein Bont*
NAAM STAMBOEK NO.

7. Bont
KORTE OMSCHRIJVING

2. *W.A.B. L.v.W.B. 101*
NAAM STAMBOEK NO.

W.A.B. L.v.W.B. 101
KORTE OMSCHRIJVING

in het bedrijf regelmatig worden gebruikt.

Handteekening:

D. J. Lock

Gelnspecteerd:

Het eerste bestuur bestaat uit voorzitter D.J. Lock senior, penningmeester G. Broek, secretaris A. J. v.d. Lely, en de bestuursleden Jb v.d. Berg, Jb Chardon en P. v. Leeuwen.

Er zijn nogal wat leuke wetenswaardigheden uit die tijd.

Zo is daar de overeenkomst om een oefenterrein te huren van de heer J. de Baan aan de Maassluiseweg, gelegen naast zijn betonfabriek, voor de prijs van f 70,- per jaar. En het feit dat de werkende leden de oneffenheden in het terrein moesten wegwerken. Ook werd besloten tot aanschaf van uniforme hoofdstellen met een groen-wit-groene frontriem als kleur van de vereniging. De contributie werd vastgesteld op f 1,- per maand. De vereniging had drie zadels in eigendom die gehuurd konden worden voor f 0,10 per maand, en 'bij overname zal de reeds betaalde huur van de koopsom worden afgetrokken'.

Op advies van de federatie werd de heer H. Kraaienbrink, werkzaam bij de politie in Delft, benaderd als instructeur. Hij blijkt bereid om zonder enige vergoeding te gaan werken aan de opbouw van de rijvereniging. Hij verlangt echter wel van de leden 'dat zij op tijd aanwezig en netjes gekleed zijn en zich correct gedragen, ter bevordering van de propaganda voor de vereniging'.

1933 - 1938

In 1934 ging men voor het eerst naar concoursen, en wel in Hoofddorp en Woudenberg. Er werd een achtstal afgevaardigd en als individuele dressuurruiters deden A.P. Chardon Jbzn en P. van Leeuwen mee. In deze jaren werden er goede contacten opgebouwd met andere verenigingen en over en weer - in Hoek van Holland, Kethel, Maasland, Naaldwijk, Vlaardingen, Overschie, Zevenhuizen en Zoetermeer, werd meegewerkt aan demonstraties en optochten.

Toen de federatie in 1936 aan de verenigingen om een foto vroeg waarop bestuur en leden duidelijk te zien waren, werd op 4 maart (!) op de werf bij Jacob Chardon in Maasland de foto gemaakt waarmee dit overzicht begint.

Op 28 mei 1936 wordt er een concours hippique georganiseerd op het voetbalterrein en in de directe omgeving van de Kluishoeve.

Bij de aanvang van dit zeer geslaagde concours hippique kreeg de vereniging uit handen van erevoorzitter Du Boeuff een vaandel aangeboden. Dit vaandel bestaat nu nog.



Inmiddels werden ook de eerste Ruiteravonden (jaarlijkse feestavond) gehouden voor donateurs en entree betalende belangstellenden. Opvallend is dat de Ruiteravond bij het eerste lustrum in gebouw De Moriaan in Maassluis wordt gehouden. Een mogelijke verklaring is dat de vertoonde film "Voorwaarts" op Maasland niet afgedraaid kon worden. De Ruiteravonden waren overigens feestjes waar jong en oud in het dorp naar uitkeken.

1939 - 1950

De mobilisatie in 1939 had ook voor De Maasruiters gevolgen. Werkende paarden werden door Defensie gevorderd en vijf Maasruiters werden gemobiliseerd. Toen er in 1939 ook nog eens twee paarden overleden, was de vereniging in een klap vijf ruiters en zes paarden armer.

In februari 1941 werd afscheid genomen van de heer Kraaienbrink. Hij werd bevorderd en overgeplaatst naar Harderwijk. Kraaienbrink drukte jarenlang zijn stempel op de vereniging waardoor deze een vereniging met aanzien werd. Voor zijn grote verdiensten kreeg hij als afscheidscadeau een zadel en een hoofdstel.

Na zijn vertrek werd Bram Chardon instructeur. In dat zelfde jaar werd door de oorlogsomstandigheden besloten voorlopig helemaal te stoppen met de activiteiten. Ook toen werden er weer paarden gevorderd. Nu echter door de bezetter, zonder vergoeding.

Na de oorlog wilde men zo snel mogelijk weer aan de slag. In juli 1945 wordt er weer voor het eerst vergaderd. Gelukkig kreeg men de beschikking (gratis) over een oefenterrein bij de Kluishoeve toen bleek dat het oude oefenterrein niet meer beschikbaar was.

In 1946 treedt D.J. Lock af als voorzitter en Jb Chardon als tweede voorzitter. Beiden zitten al vanaf de oprichting in het bestuur en worden dan ook benoemd tot erelid. G. van Dijk en Dr. Marck komen in het bestuur en P. van Leeuwen wordt voorzitter.

Vanaf 1947 tot 1951 kende ook onze vereniging enkele Indië-gangers.

Zij werden vrijgesteld van contributie maar kregen wel het federatieorgaan "Het Paard" toegestuurd.

1950 – 1970

De vijftiger jaren waren voor De Maasruiters roemruchte jaren waarin enorm veel prijzen werden behaald. Dit niet alleen door individuele ruiters, maar ook door viertallen, achttallen en met aangespannen boerenwagens.

In 1950 slaagt verenigingssecretaris Bram Chardon voor het diploma federatie-instructeur. Er wordt vanaf die tijd geoefend op het weiland achter zijn boerderij in de Korte Buurt.

De Maasruiters waren van 1957 tot 1962 landelijk actief (demonstraties) met het zogenaamde push ball. Dit was een voetbalspel voor ruiters te paard, waarbij de paarden een leren bal met een diameter van 1 meter met hun benen moesten verplaatsen. Het spel werd op een voetbalveld gespeeld tussen twee teams van vijf spelers, vier veldspelers en een keeper. Helaas was de bal nogal eens lek – wat einde wedstrijd betekende - en reparatie was kostbaar. Een reservebal was dus onmisbaar. Uiteindelijk werd alles te kostbaar en werd de lekke bal na 1962 niet meer gerepareerd. Wel kwamen er ruim daarna nog vele aanvragen bij De Maasruiters binnen voor dit unieke schouwspel.



Op 27 januari 1961 brengt onze vorstin Juliana een bezoek aan ons dorp. De Maasruiters zijn van de partij. Zij staan bij de veiling in defilé opgesteld en als Hare Majesteit is gearriveerd, vormen zij een ere-escorte.



Van 1961 tot 1964 is Piet van Vliet uit Stolwijk als instructeur aan de vereniging verbonden.

Vanaf 1964 tot 1974 is Bram Chardon weer instructeur. Onder zijn leiding werd er deelgenomen aan de afdelingsdressuur op De Levade in Apeldoorn (Berg en Bos). De afvaardiging bestond uit een achtstal, drie individuele springruiters en drie individuele dressuurruiters.

In die zestiger jaren werd er ook druk gesproken over het bouwen van een manege met pensionstalling in Maasland.

Dit kwam echter niet van de grond. Wel lukte het ons lid Abram Chardon in Schipluiden om een manege en stalhouderij op hoeve Rehoboth te beginnen.

In 1969 organiseerde de vereniging een concours hippique op het land aan de Koningin Julianaweg. Dit werd in 1971 herhaald. Op dit laatste concours werd tevens het provinciaal kampioenschap verreden.

1970 – 1990

Arie Kok uit Ridderkerk wordt in april 1974 benoemd tot instructeur. Hij komt samen met een aantal leden over van de Delflandruiters. Er wordt vanaf die tijd geoeffend op de ijsbaan aan de Koningin Julianaweg. De Maasruiters werden in 1975 verenigingskampioen van Zuid-Holland en Noord-Brabant en mochten daardoor voor de tweede keer in hun geschiedenis door naar De Levade in Apeldoorn; nu met de heer Kok als instructeur.

Er werd in die tijd altijd gereden van april tot september waarbij de traditionele afsluiting van het seizoen de cross in het Mastbos bij Breda was.

Een heel belangrijk feit in onze geschiedenis is de oprichting van de ponyclub in oktober 1975. Het bestuur van de rijvereniging stond hier welwillend tegenover. De ponyclub kreeg wel een eigen bestuur met Daan Verboon als voorzitter, Geert de Vries als secretaris en Meindert van Buuren, die ook penningmeester was van de rijvereniging, als penningmeester. Bij de oprichting had de ponyclub tien leden maar dit aantal groeide snel. Jeanet de Wit-van Dijk was de eerste instructrice, later onder andere gevolgd door Ditte van Vliet, Jolanda van Dijk en Everine Wildeboer. Als oefenlocatie werd het trainingsveld van MVV aan de Hammerdreef gebruikt.

Al in het tweede jaar van zijn bestaan organiseerde PC De Maasruiters de ponyclub Kampioenschappen van het kringverband "Delfland" op het terrein "Broekpolder" in Vlaardingen. Afgevaardigde van het bondsbestuur hierbij was ons lid de heer A. Dijkshoorn. Een man met grote verdiensten voor onze vereniging. Zeker ook bestuurlijk. Hij was zelfs enige tijd lid van het federatiebestuur.



In datzelfde jaar 1977 werd de eerste officiële 'all weather bak' aangelegd aan de Hofsingel op de plaats van de huidige woonwijk De Werve. De kosten van de aanleg werden eerlijk verdeeld over de ponyclub en de rijvereniging. Deze plek kon van de gemeente gehuurd worden voor een periode van tien jaar, zodat er in 1987 verkast moest worden.

Van 1978 tot 1980 werd drie jaar achtereenvolgend het evenement 'De Maaslandse dagen van het paard'

op de ijsbaan georganiseerd. De dressuur, het springen, het ringsteken en de optocht op deze dagen trokken al die jaren veel belangstellenden.

Ook de ponyclub kreeg zijn eigen vaandel. Op de foto (uit 1979) ziet u van rechts naar links mevrouw Faas, mevrouw Alkemade, de heer Verboon en de heer De Vries.

In 1987 werd er verhuisd van de Hofsingel naar de Baanderheer. Daar werd een nieuwe 'all weather bak' aangelegd. Dit is ook nu nog de locatie van De Maasruiters.



De laatste jaren

Opvallend waren en zijn de gebeurtenissen in het dorp waarbij De Maasruiters met de rijdende leden een ere-escorte vormen bij het huwelijk van een Maasruiter. Een ere-escorte rijdt mee in de trouwstoet, waarbij de instructeur op het paard van de bruid of bruidegom rijdt. De eerste bruiloft waarbij dat gebeurde was die van de heer P. v. Leeuwen en mejuffrouw N. Dijkshoorn. Zij trouwden in Maasland op 5 mei 1938. De laatste bruiloftsescorte was die bij het huwelijk van de huidige voorzitter Tudor Mastwijk en Desiree Wildeboer op 20-12-2003



Tot 1993 waren de ponyclub en de rijvereniging gescheiden verenigingen met elk een eigen bestuur. Op 28 april 1993 kwam daar een einde aan toen op de bijeenkomst in pannenkoekenboerderij 't Sonnetje aan de Korte Buurt (naast de plek waar het allemaal begon) besloten werd te fuseren tot LR en PC De Maasruiters.

Ging men vroeger met meerdere leden naar de concoursen, waarbij steeds centraal vervoer geregeld moest worden, tegenwoordig heeft vrijwel iedereen een eigen trailer en is alles wat individualistischer geworden.

Om het verenigingsgevoel te behouden en te stimuleren, is er tegenwoordig een activiteitencommissie. Die organiseert activiteiten zoals een ruitersdag, ponykampen (Maasdijk, Buinen, Lochem) en het sinterklaasfeest.

1998

Mw. Charlotte Smeele benadert het bestuur met wat genoemd wordt het "Shetlanderplan". Na enige besprekingen komt men tot een samenwerkingsverband met haar groep "Dijkpolderpony's". Dit leidt voor de vereniging tot ledenaanwas en het verstevigt de onderbouw en verbreedt de basis.

Een historisch hoogtepunt is het behalen van het Nederlands Kampioenschap in 2004. Onder leiding van instructeur Jeffrey Heystek werd het pony-achtstal van De Maasruiters in dat jaar Nederlands Kampioen op de Hippiade in Ermelo. Er waren vele gelukwensen (zelfs van Anky van Grunsven) en ook de nodige huldigingen voor onze ponyruiters, zowel in verenigings- als in kringverband. Ook burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland zette onze amazones in het zonnetje, waarbij zelfs de regionale televisie (WOS) aanwezig was.



Ook in 2005 werden de pony's van De Maasruiters verenigingskampioen van Zuid-Holland. De delegatie voor de Ermelose Hippiade stond dat jaar onder leiding van Jeroen Okkema.

De laatste jaren neemt het niveau van de ruiters, pony's en paarden verder toe. Steeds meer leden komen dan ook uit in de Z-dressuur. Er is zelfs een lid dat in de lichte tour mag starten. Ook in 2007 kwalificeerden zich weer vier jonge amazones voor het Nederlands Kampioenschap (indoor) in Wanroy.

In dit beknopte overzicht mogen de namen van wijlen Henk van der Berg, ons langst rijdend lid (ruim 50 jaar actief ruiter) en Jan Mosterd (ons ere-erelid!), die tot zijn dood (op 93-jarige leeftijd) lid was, niet ontbreken.

In 2007 bestaat de LR en PC De Maasruiters 75 jaar. Dat wordt op 23 en 24 juni met een groots jubileumconcouers gevierd. Ook zal er op zaterdagavond een receptie/reünie gehouden worden, voorafgegaan door een spectaculaire opening. De eerste wedstrijddag zal worden afgesloten met een eigentijds feest in de grote tent op het wedstrijdterrein in de Commandeurspolder.

Ook de kersverse ereleden Meindert van Buuren (lid vanaf 1946), Frans Cloosterman (lid vanaf 1967) en Geert de Vries (lid vanaf 1972) zullen tijdens het 75-jarig jubileum de nodige aandacht krijgen.

Rest ons nog de heer W. van Dijk te bedanken voor de foto's die hij ons ter beschikking stelde.

Maasland, juni 2007

Tekst: Willem Goedendorp en Geert de Vries

